

Vraag het aan Morya



Je zal gesteund worden

“Altijd zal er een vreugde in je leven zijn wanneer je naar vernieuwing streeft. Als je naar vernieuwing streeft in je eigen leven zal je geholpen worden.

Het is soms heel moeilijk voor de mens om in een verandering te komen, in een soort verdieping van het leven. Maar weet dat je mogelijkheden opent voor jezelf als je daarnaar streeft.

Verwacht het niet zozeer van anderen, maar wel van jezelf - dat je dus durft te kijken naar vernieuwing in je eigen leven. Wat je beter vindt in je leven, probeer daarnaar te streven. Als je bepaalde dingen duidelijk wil stellen voor jezelf, doe dat dan. Wacht niet tot anderen de dingen duidelijk maken voor jou. Probeer het voor jezelf duidelijk te maken.

Elke keer dat je stappen zet naar verduidelijking, naar een verbetering van je eigen leven, weet dan dat je gesteund zal worden.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 435

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


